

# Geloven is doen!

---

Als iemand verteld dat je ergens gratis ijs kunt halen, of dat er een BN-er in het dorp is, en je komt niet in beweging, kan dat raar overkomen. Het wordt nog anders als je bericht krijgt dat er thuis iets ergs is gebeurd en je pakt niet snel je spullen om naar huis te gaan. Het klopt niet als je een bericht wel gelooft, maar er niet naar handelt. Zo is het ook met God; als je in Hem gelooft, bepaalt dat ook je leven van elke dag. Geloven heeft alles te maken met doen.



Het thema voor het komende jaar is ook: 'geloven is doen!' Thuis, in en rond de kerk en op andere plekken horen we over Jezus. Het geloof in Hem krijgt handen en voeten in wat we doen, of juist niet doen.

Vorig jaar stonden we stil bij de prachtige boodschap die God ons geeft in de Bijbel. Hij heeft Jezus als Redder gestuurd naar deze aarde. Hij verlost ons van onze schuld, Hij is ons houvast in een wereld waarin zoveel onzekerheid is. Maar nadat we een seizoen lang hebben mogen 'horen', kijken we nu ook wat er met die boodschap gebeurt. Het kan niet zo zijn dat we na een preek of clubavond zeggen: 'Nou, dat was goed om te horen', om vervolgens over te gaan tot de oude orde van de dag. Dat wat we geloven, moet ook vrucht dragen.

Het mooie is dat God ons daarbij helpt. Hij zegent ons met de Bijbel(verhalen), met elkaar. Samen ontdekken we zo hoe God wil dat we leven zoals Hij dat graag ziet: in liefde tot Hem en tot elkaar, zoals Jezus!

## *Diaconaal project*

We zamelen dit jaar geld in voor 'Licht op Zuid', een multiculturele geloofsgemeenschap in Rotterdam-Zuid. Een belangrijk onderdeel van het werk daar is diaconale hulp. Die is erg nodig in een wijk waar veel financiële en maatschappelijke problemen zijn.

## Huisbezoek. Wat en waarom?

---

Huisbezoeken zijn niet nieuw en bestaan al sinds 1550, oorspronkelijk bedoeld om de spreekwoordelijke 'vinger aan de pols' te houden en om te 'onderzoeken' hoe het geloof werd beleefd in de gezinnen. Ergens is dat niet veel anders dan nu, al is de manier waarop de bezoeken plaatsvinden wel veranderd. Nog steeds vinden we (met 'we' worden de ambtsdragers bedoeld) het belangrijk om te weten hoe u en hoe jij in het geloof staat en daarnaast mag het huisbezoek ook een vertrouwde plek zijn waar u/jij terecht kunt met vragen.

Omdat we merken dat het niet altijd eenvoudig is om over het (persoonlijk) geloof of de kerk te praten, hopen wij met het jaarthema een handvat te bieden om zo in een ontmoeting te spreken over de dingen die u en jou echt bezighouden, zowel binnen als buiten de kerk!

Natuurlijk mag u/je het bezoek ook gebruiken om onderwerpen te bespreken die geen betrekking hebben op het jaarthema. Voelt u zich vrij om dat ook te benoemen.

Een hartelijke groet van uw ouderlingen en bezoekbroeders en we zien uit naar mooie ontmoetingen,

Gert van Dieren

Edwin de Heus

Adriaan Noteboom

Rijk Simons

Wessel Bassa

Reinier van der Water

## Achtergrondinformatie bij de gelijkenis over de talenten

Vanuit onze achtergrond is het begrijpelijk dat wij bij talenten denken aan: daar waar je goed in bent. Toch is dat niet waar Jezus het hier over heeft. Toen de mensen rondom Jezus deze gelijkenis hoorden, hebben ze gewoon aan een bepaalde hoeveelheid geld gedacht. De gelijkenis gaat niet, of in ieder geval niet in de eerste plaats, over natuurlijke bekwaamheden die God aan alle mensen geeft (zoals muzikaliteit, zorgzaamheid, goed kunnen organiseren). Ze gaat over de gaven van Gods Koninkrijk, die God specifiek aan Zijn verbondsvolk toevertrouwt. Denk dan aan je doop, je opvoeding, Bijbelkennis, Gods beloften in de Bijbel. God vraagt van ons dat we daar trouw mee omgaan: aan het werk!

### Mattheüs 25:14-30

---

- 14 *Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde.*
  15. *En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.*
  16. *Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij.*
  17. *Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij.*
  18. *Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.*
  19. *Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen.*
  20. *En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt.*
  21. *Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.*
  22. *En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt.*
  23. *Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.*
  24. *Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt.*
  25. *En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond; zie, hier hebt u het uwe.*
  26. *Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb.*
  27. *Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben.*
  28. *Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft.*
  29. *Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.*
  30. *En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.*
-

## Om verder door te spreken

---

- Wat spreekt u/jou aan in het gelezen Bijbelgedeelte en welke vragen roept het op?

### *Volwassenen:*

- Als u in uw leven kijkt, welke gaven/zegeningen hebt u dan in uw leven van God ontvangen?
- Hoe gaat u om met al het geloofsgoed dat God aan u toevertrouwt?
- Christus geeft ons gaven tot opbouw en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Hoe kunt u die gaven inzetten in de gemeente?

### *Jongeren:*

- Jezus vergelijkt ons in deze gelijkenis met slaven. Waarom zou dat zijn denk je? Wat heeft dat ons te zeggen?
- De gelijkenis laat een verschil zien in de hoeveelheid gaven/zegeningen die mensen ontvangen. Zie je in je omgeving/de gemeente ook verschillen? Hoe ga je daarmee om?