

Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en
mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

Hef je hoofd omhoog

1. Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer."

2. Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Here.
Hij, de Koning, komt.

3. Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer".

4. Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Here.
Hij, de Koning, komt.

Mijn Jezus, ik hou van U

1. Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

2. Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

3. Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U: '
k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu

Jezus zal heersen

1. Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal,
zijn liefde lover overal
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die Zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4. Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der engelen in.

Psalm 87: 1 en 5

1. Zijn grondslag, *zijn onwrikb're vastigheden*
Heeft *God gelegd op bergen, Hem gewijd;*
De HEER, die *Zich in Sions heil verblijdt,*
Bemint *het meer dan alle Jacobs steden.*

5. Dan wordt mijn *naam met lofgejuich geprezen;*
Dan *zullen daar de blijde zangers staan,*
De speelliên *op de harp en cymbel slaan,*
En *binnen u al mijn fonteinen wezen.*

Hemelse Vader, Wij brengen U de eer

Hemelse Vader, wij brengen U de eer,
buigen ons samen voor Uwen troon terneer.
U bent de Koning, U zij de eer de kracht.
Kom in Uw glorie, Heer, met Uwe liefd' en macht.

Vul heel de aarde met macht en majesteit,
verdrijf het duister door Uw aanwezigheid.
Uw wil geschiede, ja, vestig hier Uw troon,
Vestig, o Vader, Uw rijk door Uwe Zoon.

Zing: "Halleluja, Hij komt in heerlijkheid!".
Bestijg Uw troon, Heer, U zij de heerlijkheid.
Wij zijn de kind'ren van d'opgestane Heer.
U bent de Koning en wij zingen U ter eer.

Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht,
Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen ook nu in onze tijd,
Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid